

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
ik geef u een naam opdat ik u een plaats
kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangens handelt dan samen
met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons
vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen
kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich
van eeuw tot eeuw vernieuwt.

FILOSOOF EN VERTALER BRAM MOERLAND LIET ZICH VOOR DEZE TEKST
INSPIREREN DOOR EEN GEBED DAT JEZUS UITSPRAK IN HET ARAMEES, EN DAT IN
DE KERKELIJKE TRADITIE BEKENDSTAAT ALS HET ONZE VADER.