

Lentegeluk

René Smits

woensdag 20 maart 2013, 10:33

update: woensdag 20 maart 2013, 10:40



René Smits

Vandaag, 20 maart, begint de lente. Met hopelijk een einde aan de kou en sneeuw van de afgelopen winter.

[Lees de column in het Engels: Spring-time happiness](#)

['Weg van het manische verlangen naar hogere economische groei'](#)

René Smits

20 maart is ook de dag die de Verenigde Naties hebben uitgeroepen tot Dag van het geluk: International Day of Happiness. Dat klinkt vaag en wollig. Of toch niet?

Steeds meer dringt door dat we bij metingen van het bruto nationaal product (BNP) essentiële elementen overslaan. Namelijk de elementen die gaan over algemeen welbevinden en die niet direct in cijfers uit te drukken zijn.

Elementen die externe effecten van groei en consumptie meetellen en waardering geven aan de ontastbare waarden in het leven, die helaas maar al te vaak niet onaantastbaar blijken.

Geïnspireerd door Bhutan, het enige land ter wereld dat Bruto Nationaal Geluk voorop stelt, gingen ook Europese naties over tot een bredere meting van het welvaartsbegrip.

Frankrijk's voormalige president Nicolas Sarkozy liet aan het begin van zijn presidentschap een commissie met beroemde economen nagaan hoe de meting van de economie inclusiever kan.

Zie de tweetalige website van de commissie-Stiglitz (officieel: de Commissie voor het meten van economische prestaties en sociale vooruitgang). En ook de Britse premier David Cameron, bepaald geen hemelbestormer met linkse sympathieën, beval een meer omvattender meting van de vooruitgang van de samenleving aan.

In het Brusselse Paleis van Schone Kunsten in Brussel wordt vandaag een debatavond aan de Internationale Geluksdag gewijd. In Nederland organiseert het opleidingscentrum van VNO-NCW De Baak vandaag een evenement gewijd aan geluk.

Er is zelfs een hele tak van de economie die zich bezig houdt met het welbevinden voorbij de cijfers die het BNP vormen.

Bruno Frey en Richard Layard zijn bekende exponenten van happiness economics. Wat moeten we met Internationale Geluksdag middenin de crisis?

Moeten we niet uit de schuld groeien en meer consumeren? Groei in plaats van economische achteruitgang is inderdaad vereist in de lidstaten die achteruit tuimelden tijdens de crisis en die onder zware economische en sociale gevolgen van bezuinigingen en noodzakelijke structurele hervormingen zuchten.

Maar ook in Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje, Italië en Cyprus is méér nodig dan ouderwetse groei. Slimme, groene groei, met nadruk op duurzaamheid, en alternatieve vormen van economische bedrijvigheid kunnen het antwoord zijn op stagnatie, recessie en depressie.

Beter onderwijs, met aandacht, die tijd 'kost', en betere gezondheidszorg die de mens centraal staat in plaats van het protocol en de winst, dragen wel degelijk bij tot een betere economie.

Terugkeer naar het consumentisme en de neiging tot méér, méér, en méér, die ons in de crisis hebben gestort is niet gewenst. Juist bewustzijn van andere mogelijkheden tot ontplooiing hebben we nodig. Meer 'zijn' en minder 'hebben'. Een Internationale Geluksdag helpt ons hierbij stil te staan en de geest te openen voor zulke andere mogelijkheden.

Bron: <http://fd.nl/economie-politiek/columns/rene-smits/307726-1303/lentegeluk>